

News1 מחלקה ראשונה

יום חמישי 01 מאי 2014 10:20

הצטרפות ל- VIP

פובליציסט | תגובות

דניאל (דני) כהן

בושה, בושה, בושה!

את מקומן של "האליטות המשרתות", שאפיינו את שנותיה הראשונות של המדינה, תפסו "האליטות המנצלות", המשולות לאותו העגלון המקצץ פעם אחר פעם במזונו של סוסו הכנוע הממשיך לשאת בנטל הגדל של העבודה ומושך את העגלה, עד שלבסוף הסוס שובק חיים

. . .

עמיר פרץ, בוז'י הרצוג, שלום שמחון, פואד בן-אליעזר, יולי תמיר, אופיר פינס, ואיתן כבל - הצבעתכם אתמול בעד תקציב המדינה והגזרות הכלולות בו היא פשוט גניבת דעת והונאה של מצביעי העבודה. לא לשם כך נבחרתם! לא לשם כך נשלחתם לכהן בממשלה, פשוט בושה! הוכחתם כי הדבק המצמיד אתכם לכסא חזק מכל מחויבות מוסרית לבחורי ופעילי העבודה ובודאי מכל מחויבות לאזרחי המדינה.

שוב כמדי שנה בסמוך לפרסום דוח העוני, אישרתם גם אתם בקהות חושים את הגזרות הכלולות במדיניות התקציב של הממשלה לשנה הבאה שלא לטובה.

שוב חוזר הריטואל של הגזרות הכלכליות על החלשים, שוב נוסקים מדדי האי השוויון והפערים, שוב נמשכת המגמה של ריכוזיות ההון ואמצעי הייצור בידי הפיאודלים החדשים, שוב מגוים הסבל האנושי ככלי במלחמותיהם של פוליטיקאים קהי חושים, שוב ישלמו הורים וילדים בתרופות, במזון ובדמעות את מחיר מלחמות "ההנהגה הכושלת" ודרישות אצולת ההון הדורסניים.

שוב כמדי שנה, בניצוחם של "נערי האוצר" האליטיסטים, הוכשרו ההקצבות וההטבות לבעלי ההון וקוצצו הקצבאות לחלשים, שוב מגייסים את דרישות הביטחון למיגור דרישות הביטחון הסוציאלי. שוב נגזרו הגזרות בטענה חסרת כל שחר שאין ברירה.

יש ברירה, יש אלטרנטיבה! והיא מובילה לאגמי הממון הנגזל העולים על גדותיהם של אצולת ההון, כך לדוגמה בנוסף לניצול אותם 20 מיליארד ש"ח עודפי התקציב בקופת האוצר, הממשלה יכולה הייתה להגדיל את נטל המס על אצולת ההון, להעלות את המע"מ על מוצרי יוקרה, להחזיר את מס המעסיקים, לעלות את תקרת המס...

את מקומן של "האליטות המשרתות", שאפיינו את שנותיה הראשונות של המדינה, תפסו "האליטות המנצלות", המשולות לאותו העגלון המקצץ פעם אחר פעם במזונו של סוסו הכנוע הממשיך לשאת בנטל הגדל של העבודה ומושך את העגלה, עד שלבסוף הסוס שובק חיים.

הצבעת שרי "המפלגות החברתיות", גיל ומפלגת העבודה, כיבתה את ניצוץ התקווה לשינוי. עתה ברור כי רק אינתיפאדה חברתית תביא להחלפת הממשלה, לעקירת האליטות הפוליטיות, המנצלות והמסואבות שקיבעו עצמן בהנהגת המדינה. רק בסיומה של האינתיפאדה החברתית תצמח מנהיגות חדשה שתביא עמה נורמות חדשות לשיח הציבורי, ורגישות לעם, לצרכיו ולמצוקותיו.

גם מלחמה, ככל שהיא צודקת, איננה מכשירה את גזלת היתום, האלמנה, הזקן, הילד, העני והאביון.

רק אינתיפאדה חברתית תשחרר אותנו מהגזרות המצלקות את בשרינו, רק אם הסוס יחדל לשאת את המרכבה ויתנער מרכביו האכזריים הוא יביא להפסקת הריטואל, הגזרות וחליבת לשד עצמותיהם של העשירונים התחתונים. הטילו מס על אגמי אצולת ההון.